



ÖSTGÖTA- GRENADJÄREN

NUMMER 1 • 2024

ÅRSMÖTET 2024

Livgrenadjärföreningens årsmöten brukar vara både mycket trevliga och rappa - och så blev det även denna gång. Med "råge" skulle man nog kalla det, för vi blev 25 deltagare på Livgrenadjärmässen 22 februari. Ett möte i hög fart och med hög stämning!

Text & foto: Göran Lindqvist



Stor anslutning på Livgrenadjärmässen.

Vanligtvis brukar Livgrenadjärföreningens årsmöten locka 10-12 medlemmar, men den här gången var vi 25 medlemmar som deltog i den ståtliga Ryttersalen som kvällen till ära var snyggt dukad. Förutom alla medlemmar som finns lokalt i Linköping med omnejd, fanns det många som rest till Linköping för att vara med vid detta möte.

Perfekt genomförande.

Föreningens årsmöte valde följande sittande att genomföra årsmötet: Lage Svensson till ordförande, och Hans Erik Johansson till sekreterare. Den föreslagna dagordningen godkändes och Håkan Karlsson valdes att justera protokollet.

Årsberättelsen föredrogs och godkändes. Som inledning påmindes om att föreningens sekreterare och allas vår traditionsbevarare Claes-Henrik Löfgren lämnade oss under året. Vi känner stor saknad.

Den redovisade bland mycket annat att styrelsen har genomfört fyra protokollförda möten samt ett antal redaktionsmöten inför utgivningarna av ÖSTGÖTAGRENADJÄRENS fyra nummer.

Föreningen genomförde, med ett 30-tal deltagare, en uppskattad mässträff med stöd av Idéella Mäsföreningen.

Styrelsen har genomfört flera möten och samverkat med representanter från Linköpings kommun angående traditionsbevarande åtgärder av minnesplatser inom garnisonsområdet. Årsmötet 500 år uppmärksammades med en budkavle som roterade till alla förband.

Ordförande Lage Svensson, Håkan Karlsson och ÖG-redaktören Göran Lindqvist deltog

med traditionsenliga uniformer tillsammans med representanter ur HV-musiken. Det högtidliga överlämnandet av budkavlen skedde i Grenadjärparken.

I12:s kamratförening besökte garnisonen och guidades av Lage Svensson.

Rekryteringsåtgärder till föreningen har genomförts av Lars Nord med flera, vilket har resulterat i ett antal nya medlemmar.

Om medlemmar och vår ekonomi.

Medlemsregistret uppdateras löpande. Vid utgången av 2023 hade föreningen 317 registrerade medlemmar, varav 14 nya har tillkommit under året.

Efter flera år av underskott i kassan hade styrelsen inför 2023 budgeterat att vi skulle kunna gå utan förlust m.h.t. utlovade stöd på 30 000 kr från FM. Ett stöd från Svenska Militära Minnesmärken (SvMM) på 4 300 kr för vård av garnisonens minnesstenar har även erhållits. Kassan har även stärkts av fler

frivilliga avgifter och gåvor från medlemmarna.

Föreningens löpande utgifter för produktion av ÖSTGÖTAGRENADJÄREN har varit i samma storleksordning som tidigare, dock har distributionskostnaden ökat något.

Inga arvoden, men viss kostnadsersättning, har utbetalats till styrelsen.

Föreningskassan belastades med 9 200 kr för höstträffen med 30 deltagare. Vidare beslöt styrelsen att förlänga det tidigare beviljade lånet på 30 000 kr till Idéella Mäsföreningen. Föreningens samlade tillgångar har under året ökat med ca tolv tusen kronor till 207 105 kr. Värdet på kvarvarande "säljbara tillgångar" (slipar, böcker och övriga profilprodukter beräknas till 15 000 kr.

Årsmötet biföll styrelsens förslag på oförändrad årsavgift på 200 kr.





Redaktion'ns ord **Ny kraft i försvarsdebatten!**

Alla vi som inser att läget i omvärlden har förändrats sedan Rysslands angrepp på Ukraina. Det vi inte trodde skulle hända är nu faktisk verklighet som påverkar miljoner människor i deras vardag.

Det är givetvis tråkigt att tryggheten på vår planet har förändrats så drastiskt. För svenska unga medborgare är detta någon-

ting som de aldrig har upplevt tidigare. En situation som oroar många. Men i alla tänkbara sammanhang finns det alltid någonting som kan kallas bra. I det här fallet är den positiva effekten att allt fler svenskar har börjat inse värdet av ett starkt försvar - en viktig del av allt det som krävs för att säkerställa medborgarnas behov av en tydlig existerande trygghet.

Göran Lindqvist
Redaktör & producent

Livgrenadjären överstelöjtnant Claes-Henric Löfgren i Linköping har den 5:e november slutat sina dagar i sviterna av en elak cancer, 82 år gammal.

En legendar med stort historieintresse.

Claes-Henric Löfgren, "Lövet", älskade historia, framförallt var det de olika skeendena som fascinerade honom och att kunna skönja hur historien upprepar sig.

Sedan Claes-Henric gick i pension från I 4 i Linköping 1998 har han lotsat otaliga skolklasser, arbetsgrupper, pensionärer och andra intresserade genom historia som han märkte att många inte kände till. Framförallt gjorde han detta för att han ville förmedla Östergötlands militärhistoria. Han ansåg det vara en mycket väsentlig del av vår historia och att vi inte får bortse från den. Historieintresset har han haft med sig sedan unga år.

Precis efter studenten ryckte Claes-Henric in och gjorde sin värnplikt, närmare bestämt 3 juni 1960, vid Kungliga Livgrenadjärregementet I 4. Då var det inte självklart att han skulle göra karriär inom det militära. Hans dröm var egentligen att bli lärare i historia och tyska. När han åkte ner till Lund för att undersöka sina studiemöjligheter ändrades planen.

Istället bestämde han sig för att påbörja en reservofficersutbildning i Halmstad, något han aldrig ångrat. Han nämnde att det här yrket är så oerhört omväxlande och att det var många underbara dagar att vara ute och öva, vissa dagar kunde det vara snöväder och man kunde sitta med en kletig ärtsoppa som gick att vända upp-och-ner i kokkärlet. Detta upplevde "Lövet" som en tjusning.

Ett rikt yrkesliv.

Listan på tjänsterna som Claes-Henric har haft under åren är alltför lång att ta upp i

detta forum. Huvudsakligen har han varit stationerad i Östergötland och Stockholm, många jobb har varit i chefsposition. Erfarenheten som yrkeslivet har gett honom var något han var mycket tacksam över.

Framförallt ansåg han att det gett honom en förnämlig ledarskapsutbildning, som militären är känd för att ge. Vidare så tryckte han på att fått ett fantastiskt socialt nätverk, både militärt och civilt. Han var stolt över att aldrig ha haft någon ovän. Har det varit något så försökte han alltid reda ut det omedelbart.

Claes-Henric var under många år ordförande för Garnisonsmuseet och Östergötlands försvar och i den egenskapen ansvarat för den fortsatta traditionsvården efter regementets nedläggning. Där tillbringade han fyra till fem timmar om dagen och trivdes alldeles utmärkt. Man försökte under några år att hitta en efterträdare - men det var svårt att hitta någon så välplacerad som Claes-Henric.

Claes-Henric var en som förordade en flyttning av Röda förrådet och skapande av ett försvarshistoriskt museum i Gamla Linköping vilket skulle kunna bli ett fint komplement till de övriga befintliga museerna. Här behövdes en kunnig och intresserad "resurs" för att det militära kulturarvet skal kunna fortleva och Claes-Henric var beredd att äta sig den uppgiften. Tyvärr av internt käbbel på tjänstemannanivå inom Linköpings kommun omöjliggjordes genomförandet av detta medborgarförslag.

Vi har många livgrenadjärer som i det tysta arbetar för att bevara våra tillhörigheter och för att bevara och utveckla våra traditioner.



Claes-Henric var inte den som arbetade i det tysta.

Claes-Henric Löfgren är och har alltid varit en föregångsman och rakryggad officerskamrat. Claes-Henric har också alltid varit en pålitlig deltagare vid arrangemangen på Livgrenadjärmässen. Vad vore en fest utan Claes-Henrics skönsång. Vi är tacksamma för att fått uppleva och lära av alla goda sidor hos en riktig förebild

Nu har "Lövet" gjort sin sista marsch och vi som kände honom önskar honom vila i frid. Sorgen och saknaden är stor men minnena kommer att finnas kvar hos kamraterna. Det förpliktigar att vi tar vid och fortsätter det traditionsarv han kämpade för in i det sista. Ytterligare ett tomrum har tillkommit i kamratkretsen.

Våra tankar går till hans hustru Gudrun.

Hans Zettby



En nostalgivandring bland militära minnesmärken/platser i Linköpings garnison.

Efter en gjord inventering av de militära minnesstenar som vi i Livgrenadjärföreningen har att vårda och känna ansvar för konstaterade jag att det fanns ett stort behov av kontakta ansvarig på Linköpings kommun.

Detta efter att jag uppmärksammade att minnesstenarna över genlt Rudenschöld och hästen Trumf inte fanns på den plats som tidigare angivits. En kommunikation med Linköpings konstchef Lars-Ove Östenson togs och vederbörande undersökte förhållandet inom kommunen och återkopplade svaret till mig.



Torsdagen 16 november bestämde vi att tillsammans med Karin Lövgren ur Östergötlands museum som är utvecklare av östgötska kulturarvsfrågor och med Lage Svensson att genomföra inspektera de minnesstenar/monument där våra intressen finns.

Vi samlades vid Grenadjärgården och där gavs en orientering om den militära verksamheten som tidigare varit verksam inom garnisonsområdet vilket har en stark

förankring till olika platserna. Traditionsområdet med parkområdet Grenadjärvallen, Livgrenadjärernas friluftskyrka, Dansbaneberget och Ekbackarna mot söder och Röda förrådet påtalades att de är särskilt värdefulla områden och att parkmiljön bör ses som en helhet, den har en karaktär av stillhet och naturpark. Den bör upprätthållas som parkmiljö och skötas så att den historiska berättelsen kan utläsas.

De minnesmärken som finns i anslutning till Grenadjärgården

är minnesstenarna vid korumplatsen är över de stupade under andra världskriget, veteranminnesmärket, altaret med korset samt minnesstenen över Gustaf VI Adolfs fan-överlämning. I anslutning till "Röda förrådet" finns en minnessten kallad Läkarbordet, stenen har flera skador, på grund av stenens skick går inte texten att läsa. Här hoppas

vi att man från Kultur och fritidsförvaltningen åtgärdar denna minnessten samt iordningställer utomhus lektionssalen. En informationsskylt över traditionsområdet bör iordningställas så allmänheten kan känna till platsen.

Beträffande generalen Thorsten Rudenschöld och hästen Trumfs stenar fann vi platsen belägen vid "Paradiset" i Vallastaden.

Det var den 12 januari 1926 han var ute och red på sin häst Trumf när han drabbades av en hjärtattack, föll ner och avled.

Generalens häst Trumf som avled 1929 fick även han en minnessten intill Rudenschöld.



Kulturmiljöutredningen som gjordes under sommaren 2021 bedömde att det som ligger inom planområdet för utbyggnader av Garnisonen skyddas med generella bestämmelser, att detaljer och anordningar som vittnar om platsens militära verksamhet, minnesstenar ska bevaras på sin plats.

Motivet är att det kulturhistoriska värdet har ett starkt samband till platserna och skall fortsätta vittna om platsernas och Linköpings historia som garnisonsstad.



Text & foto:
Hans Zettby

Styrelsen kommer under 2024 söka medel ur Leonard och Ida Westmans stiftelse för att skapa en vandringsled med infotavlor runt Grenadjärvallen.





VISA DIN LOJALITET & TILLHÖRIGHET!

*Du som är medlem i Livgrenadjärföreningen är väl stolt över det? Då ska du också visa att du är det genom att förse dig med våra profilprodukter. Just nu kan du handla till reapris på vår webbplats:
www.livgrenadjär.se*



DU KAN HJÄLPA VÅR FÖRENING ÄNNU MER!

I vårt förråd under Livgrenadjärmässen finns det mängder av intressanta böcker som alla har koppling till Kgl Livgrenadjärregementet. De har statusen "bundet kapital" så vi hoppas att fler av våra medlemmar hjälper oss att frigöra utrymme - och inte minst att förstärka föreningskassan.

*Vill du göra ett "spaningsbesök"? Hör då av dig till vår arkivarie
Håkan Karlsson
0734 44 61 27*

Livgrenadjärföreningens styrelse efter årsmötet 2024

Ordförande: Lage Svensson
Telefon: 0733 87 37 89
e-post: lage.s@hotmail.se

Vice Ordför. P-M Nilsson
Telefon: 0706 088 81 49
e-post: pmnils23@gmail.com

Sekreterare tv.: Hans-Eric T Johansson
Telefon: 0706 94 62 43
e-post: haerjo2019@gmail.com

Kassör: Hans-Erik T Johansson
Telefon: 0706 94 62 43
e-post: haerjo2019@gmail.com

ÖG-redaktör: Göran Lindqvist
Telefon: 0708 436 346
e-post: gli@massmedia.se

Arkivarie: Håkan Karlsson
Telefon: 0734 44 61 27
e-post: hakan.p.karlsson@hotmail.com

Ansv. minnesstenar: Hans Zettby
Telefon: 0706 405273
e-post: hans@zettby.se

Ledamot: Lennart Andersson
Telefon: 0730 77 72 05
e-post: Fanjunkarn47@telia.com

Ledamot: Ola Nilsson
Telefon: 0703 02 61 08
e-post: ola.nilsson52@gmail.com

Ledamot: Lars Nord
Telefon: 0708 803 452
e-post: larsnord58@gmail.com

Ledamot: Marcus Jobs
Telefon: 0702 23 68 21
e-post: jobs.marcus@gmail.com

ÖSTGÖTA- GRENADJÄREN

Årgång 82 • Nummer 1
ISSN 1654-854X

Ansvarig utgivare:

Lage Svensson

Redaktion:

Lage Svensson, Hans-Eric T Johansson
och Göran Lindqvist.

Redaktör & producent:

Göran Lindqvist
Parkvägen 18, 595 57 Mantorp
E-post: gli@massmedia.se

Kommande nummer:

Juni 2024.

Manusstopp 15 april 2024.

Vid användande av artiklar och/eller bilder ur tidningen ska källan anges.

Livgrenadjärföreningen, medlemsavgift:

200 kronor per år.
Fyra nummer av Östgötagrenadjären ingår. Betalas till plusgirokonto
13 37 31-0 senast siste mars.

Stöd Östgötagrenadjären!

Sätt i din gåva på PG-kontot ovan.
Skriv GÅVA samt ditt namn.

Kan Uniformskavalkaden återuppstå?

Är DU intresserad av att vara med iförd någon ståtlig uniform från förr?
Hör då av dig till Håkan Karlsson; 0734 44 61 27 eller hakan.p.karlsson@hotmail.com

